

Dans Choreografe: *Sulis Hukkelhoven*

Als Mens:

*Tja, Sulis danst zelf Ook,
soms in Nijmegen en soms in Mook,
Dan weer eens op Muziek,
en natuurlijk voor Publiek,
Héél Ludiek,
staat er dan de volgende dag in de krant, in een Rubriek,
dat zij schoner dan schoner Danste,
en de vele mannen, die naar haar Sjanste.
Maar dat kan haar niet Deren,
want als zij danst, begeeft zij zich in andere Sferen.
Tja, de liefde voor ... en voor de Dans,
is toch echt alleen maar voor Sulis & Frans ?*

*Een lieve. Een eerlijke.
Een tikkelte te ambitieuze. Een charmante.
Een sociale. Een mooie...
... Vrouw.*

Zij heeft 'Hart' voor haar werk en haar doelen.

Als Dans Choreografe:

Helaas kunnen wij mensen maar over 3 dimensies spreken; namelijk:

- * De 1^{ste} --- onder en boven.*
- * De 2^{de} --- links en rechts.*
- * De 3^{de} --- voor en achter.*

*Sulis gebruikte deze dimensies alle 3 in haar dans.
Maar stel je eens voor, dat zij de beschikking had over de 4^{de} dimensie.
Die betekent namelijk reizen naar het verleden en de toekomst.
Dus als zij zichzelf terug in de tijd zou kunnen telepateren, de tijd
nagenoeg stil bleef staan, want een eindeloze herhaling van de dans...*

*...Ach, de arme mensen van Trias, zouden hun schoenen totaal verslijten,
door altijd maar moeten blijven dansen.*

Want de Dansdocente Sulis, bleef maar terugkomen.

Als actrice:

Net als Tess, heeft ook Sulis een klein rolletje in het toneelstuk.

Maar door goed te Observeren,

blijkt, dat zij zich makkelijk in een ander kan Indoctrineren.

*Of het nu een clown is met rode neus en Wang, en tekst met grappige Zang,
of een museum bezoeker in dorpje Breg, waar zij brutaal is en erg Vreg.*

*Ach, zij doet het erg Goed, maar misschien met de wanhoop, der Moed? Of met
de Moed der Wanhoop?*

Haar mimieken en Expressie, verstoppend zij niet in d'r Vessie.

Nee, zij laat alles Zien, aan Tess, Yvon en Jan, maar ook aan Fien en Trien.

Nog even dit:

*Voor als je geïnteresseerd bent in de betekenis en/of de oorsprong van je naam,
vanuit het verre verleden:*

*De legende van schoonheid vertelt ons over een waakzame strijder, die de strijd
aangaat met de duistere bedoelingen van sommige, en die een bedreiging vormen
voor zijn Goddelijke liefde.*

Deze Mythologische Godin, staat in dienst van haar beschermer.

Alleen zij, kan hem ertoe brengen, om daar zijn levenswerk van te maken.

*Wanneer de dappere ridder droomt, of visioenen krijgt van rivieren van
maagdelijke witte bloesemblaadjes, op een oceaan van golvende grasweiden, zal
hij weten dat zij, in veiligheid verkeerd.*

*Zijn naam is in de vele opvolgende jaren,
helaas door de tijd – era's opgeslokt,
maar zijn Goddelijke liefde...*

...ja, zij was Su-fish genaamd.