

De Fotografe wordt gespeeld door: Lenny Boogets

Als Mens:

Lenny is een fijne vrouw.

Een vrouw die de drukke wereld om zich heen met 'Argusogen' ziet.

Argus was namelijk een Griekse God uit de Griekse Mythologie.

Hij had honderd ogen, maar enkel twee van de honderd sliepen. Hij was dus altijd op zijn hoedde.

Dit komt terug in onze tijd met de uitspraak: "met Argusogen kijken."

Lenny is een voorzichtige vrouw.

Zij reageert niet direct op haar omgeving. Of het moet een mooi panorama zijn, waarvan zij prachtige foto's maken kan. Ja, dan kan zij zichzelf niet meer stoppen en zal zij haar camera voor de dag nemen.

Met sierlijke bewegingen, zal zij de ene na de andere shot maken.

Het zal mij ook niets verwonderen, wanneer zij volledig losgaat, en de mensen in de zaal op het puntje van hun stoel gaan zitten.

En als dan een Mevrouw op de eerste rij van haar stoel glijdt, zal Jan of Yvonne de Mevrouw aanspreken met de volgende woorden:

"Gaat u rustig weer zitten Mevrouw, er komt zodadelijk wel iemand van de organisatie, u een glaasje water brengen."

Als Actrice:

"De Fotografe!"

"De Fotografe Fotografeert en Leert...

... tijdens de traditie, die keer op keer bij Lenny Boogets Zweert...

... waarin zij eindeloos Begeert...

... of het nu een flamboyante taart is uit Nederweert,

... of een makreel die in de pan Crepeert...

... zij Fotografeert...

... zij het niet dat 't haar Deert...

... en zij hem 'zeker' niet **Peert**...
... hooguit een klein beetje **Negeert**...
... wanneer zij zich even met haar scheepje **Aanmeert**...
... en wat later weer **Af – veert**...
... opweg naar **Neert**...
... dat ligt vlakbij **Weert**...
... waar zij gehuldigd wordt en **Gepromoveerd**...
... terwijl éénieder haar denkbeeldig **Salueert**...
... omdat zij een fotografe is, die eindeloos **Opponeert**...
... ook overal wordt **Geëerd**...
... en bij Yvonne & Jan, met een blij hart **Acteert**.

De Fotografe L. Boogets, die dolgraag **Fotografeert !!!**

* Nog even dit:

Lenny betekent, voor als je het weten wilt;

“Dappere Leeuw.”

Dit weten veel mensen.

In het Hebreeuws werd de naam uitgesproken als ‘Lee – ny’.

Ook dit is bij mensen bekend, ook al is die groep mensen al veel geringer geworden, dan het voorgaande.

Maar bij de volgende wetenschap, is de kennis hierover maar een handje vol.

Ik heb namelijk zitten graven en daarnaast gesproken met Dries v. Agt,
-dat was onze minister-president in de jaren '80 van de vorige eeuw.

Hij woont drie straten achter ons. In de Koning David Laan-

Het gesprek kwam heel toevallig tot stand.

Zo als je misschien wel weet, is dat hij professor is in de psychologie en filosofie. En dat hij heel veel interesse heeft in de archeologie en een aantal oude stromingen bestudeert heeft.

Wel – nu.

Soms ga ik naar de kerk in ons dorp, Heilig Landstichting, de Canakel kerk.

Zo ook voor drie weken terug.

Meneer v. Agt zat er ook met zijn vrouw.

Bij het verlaten van de kerk, kwam ik met hem in gesprek over oude beschavingen. En hij vertelde onder andere, dat sommige namen, waaronder Lee – ny, heel ver in de tijd terug gaat. En wel tot de inca's.

Dus jouw naam werd al 3000 tot 4000 jaar voor Christus geëerd, Lenny !