

De Schrijver wordt gespeeld door: Herman Onstenk

Als Mens:

*De schrijver heeft een waardig bestaan,
hij schrijft soms zelfs over de maan.
Steeds opnieuw, roept het lege papier zijn aandacht,
en steeds opnieuw, geeft hij gehoor aan de leegte
en vult deze met woordenpracht.
Meestal in de éénzaamheid, vindt hij de waardigheid,
die de poorten van vindingrijk, naar een wereld brengen van openheid.*

*In die tijdsgeest zal de inkt vloeien, en een nieuw verhaal bloeien,
uit een verstandelijkheid, ontgroeit uit de éénzaamheid.*

1

Als Acteur:

- *Hij spreekt iets minder goed richting het publiek,*
- *Maar hij leest destebeter voor.*
- *Praat iets harder.*
- *Praat iets rustiger.*
- *Herman kan meer zijn expressionisme tot uiting laten komen, door zijn uitgesproken taal meer te laten spreken. Je emoties in je gezicht zo te kneden, dat de uitdrukking echt lijkt.*

** Verder is hij een veel belovende acteur en... ...Dichter !*

** Nog even dit:*

** Herman betekent: 'Held Van Het Leger'.
De naam is afgeleid van de heldhaftige heldendaden, die de Christelijke Germanen streden, tegen de verschrikkelijke antichristen.
Deze heldhaftige soldaten keerden zich namelijk tegen alles wat verkeert was.
Zij hebben de mensheid een grote dienst bewezen.
Het waren zogezegd, de voorlopers van de latere Kruistochten.*