

Het Gebaar wordt gespeeld door: Frank Lichtenberg

Als Mens:

Frank is een lieve jongenman, althans zo zie ik hem op de toneelavonden. Maar ik denk dat hij thuis ook een fijne jongenman is.

Frank kan aandachtig luisteren.

Soms is hij een tikkeltje druk, maar ook is hij soms een tikkeltje te rustig.

A-fijn, hij kiest zelf de middenweg.

Hij is een jongenman met veel vlammend vuur!

Hij is vrolijk.

Lacht bijna altijd.

Is goed gehumeurd.

Leeft in zijn levendige enthousiasme.

Is vriendelijk naar anderen.

Begripvol.

Ja, zo is 't wel genoeg !

Wat een geprezenheid zeg !

Nu even ordelijk hoor. Kom- op, vooruit met de geit!

Uuum ja, maar dan zonder die geit, hè! Ha ha, hi hi, juist ja!

Als Acteur:

Eigenlijk moet je 'Het Gebaar' als 'Het Gebaar' zien, als u mij kunt volgen.

Ik bedoel, dat je hem in de juiste kleding moet zien, want dan zie je het hele plaatje.

Het lijkt mij geweldig om te zien, als alle spelers in kostuums bewegen.

Maargoed, ik loop teveel op de zaken vooruit, en dwaal van Frank's beschrijving af.

Frank kan nog meer beweeglijker in zijn spel zijn. Beweging in een toneelstuk is heel belangrijk.

Hij is geïnteresseerd in toneel.

En in het toneelstuk, waarin hij speelt.

Frank doet zijn uiterste best.

Frank moet soms meer, spontaan (uit jezelf) iets roepen of zeggen, richting de andere spelers; “mooi hoor!” of : “geweldig!” of: “Oooooo!” of: “Jaaaaa!”

Deze uitspraken zullen jouw meer bij het stuk betrekken.

Zwaaien.

Voorbijgangers begroeten met een hoffelijke buiging?

Een knipoogje naar een tegenspeler.

Een schouderklopje bij de ander.

Je bent op de goede weg, als je een paar van deze aanwijzingen in je spel gebruikt.

p.s. Allemaal mag ook hoor... ...uuu...juist ja.

** Nog even dit:*

Wat Het Gebaar betekent weet je.

Maar wat betekent ‘Frank’ eigenlijk?!

Welnu:

Nou zou je denken dat je van dezelfde tijd en mensen afstamt zoals Frank Glaser, maar dat is niet helemaal het geval, omdat jij een hele andere achternaam draagt.

Frank Lichtenberg was in de Germaanse tijd, tussen 2400 en 2800 jaar geleden, een grote held.

Hij leidde namelijk het machtige leger.

Deze reus, want hij was gigantisch groot met brede borst, was niet alleen oersterk, maar verstandig genoeg, om samen met zijn leger. Veel grond te veroveren en in te weiden.

Het Germaanse volk heeft dan ook vele jaren in vrede kunnen leven, totdat de Romeinen in beeld kwamen.

Allemaal dankzij...

... “FRANK”