

## *De Figurant: Elisa Brouwer*

### *Als Mens:*

“Haar liefde is mooi en **Betrouwbaar**,  
als de glans op een **Goudbaar**”  
“Zo schitterende en **Puur**,  
als de waarheid van de **Natuur**”  
“Een mens naar ieders **Hart**,  
zelfs als je haar **Tart**”  
“Toont zij begrip en **Wijsheid**,  
in alle **Kuisheid**”  
“Want zij staat altijd voor je **Klaar**,  
hier, ginds en **Daar**,  
over betrouwbaar water **Vaar**”  
“Een fijne **Vrouw**, waar je op kunt **Bouwe**,  
al moet zij door de **Kouwe**, zij zal haar vriendschap geven,  
die fijne trouwe **Vrouw**”

### *Als Figurant:*

“Zij appelleert aan de **Groene Fluoriet**,  
of de **Blauwe Apatiet**,  
of is 't toch de **Kunziet** ?

De smaragd, de rozenkwarts, de witte Topaar, of nee, de zwarte Saffier,  
ach, volgens mij maakt 't niet **Vit**,  
welke krysstallen rekwisieten je bij haar **Gebruikt**,  
want zelfs zonder al die **Schittering**,  
straalt haar acteertalent, en dat is pas ècht een **Glitterding**”

### *Nog even dit:*

Voor als je het weten wilt.

De naam ‘**Elisa**’ is afgeleid van twee verschillende volkeren.

*Elisa stamt af van de naamwortel ‘Elysha.’*

*Het is een soort mix, zou je kunnen zeggen.*

*180 jaar voor Christus, werden alleen de Mystieke, maar vriendelijkste en gelijk nobelste vrouwen, die eerst een andere naam droegen, deze barmhartige naam toegezegd.*

*Nou zou je zeggen dat het van de Romeinen afstamt, maar minder is waar, omdat dat toen de sterkste wereldveroveraars waren ? Ja, in die tijd.*

*Maar nog veel verder terug in de tijd, namelijk zo'n 3500 tot 6000 jaar voor Christus, waren de Inca's 'het' krachtigste ras, op vele fronten.*

*Zij waren veel verder ontwikkeld dan de Romeinen.*

*Een subliem ras.*

*Als een vrouw een meisje baarde, en het meisje niet met een traan, maar met een lach, voor het eerst de wereld inkeek, -wat overigens niet zo vaak voorkwam- werd het als een wonder gezien.*

*Het kindje kreeg in haar eerste jaren alleen maar zoete versnaperingen. Omdat zij daarvan zielsgelukkig werd, bleef voor haar het offeraltaar gespaard, voor de rest van haar leven. Deze eer, voor het leven zelf, werd 'Elysha-sha' genoemd, oftewel:*

*'Mysterieuze, zoete Verheerlijking'.*

*'Elisa'*