

DRAAIBOEK "EEN DAG IN AFRIKA"

Gespeeld door kinderen van 5 t/m 9 jaar op 6 juli 1996.

Plaats: Het Oude Weeshuis, Papengas 8 te Nijmegen, buiten op het binnenpleintje.

Spelers:

Francesca Patti	Jelle Ros
Jonneke Aalbers	Kasper Vrolijk
Maxim Hindriks	Peer Cox
Satiijn Panyigay	Ferrie van Koolwijk
Doris Slapak	Ricardo van Boxtel
Claartje v/d Wiel	
Sera Wolken	
Ashley Schaap	

Leiding: Stephan Derksen, Rinus Timmermans, Yvonne Ubben, Jan Bredie.

15.00 uur aanwezig zijn: Stephan, Rinus, Jan en Yvonne.

Decor opbouw, tafels en stoelen klaarzetten voor publiek, rekwisieten, kleding, schmink etc. De schmink, kleding en rekwisieten worden in de tussenruimte gelegd.

16.00 uur komen de kinderen.

Ze worden verwacht in de tussenruimte, waar ze geschminkt en aangekleed worden. We kunnen eventueel nog kleine dingen doorspreken.

17.30 uur broodjes en soep eten.

Jan en Rinus blijven bij de kinderen. Yvonne en Stephan maken soep. Samen broodjes smeren. Samen eten. Daarna samen alles opruimen.

18.15 uur kinderen naar de biljartruimte bij de twee deuren. Jan blijft bij de kinderen en houdt ze bij elkaar.

18.30 uur Yvonne en Stephan verkleed en geschminkt op. Stephan zet op elk tafeltje bij het publiek een kaarsenkandelaar en steekt deze gelijk aan. Yvonne zet overal een bakje met taco chips neer. Als Stephan klaar is met de kaarsen steekt hij de fakkels aan, die aan weerskanten van het decor staan. Stephan blijft als wachter bij een van de fakkels staan. Yvonne gaat weer terug naar de kinderen.

Jan

Jan voegt zich tussen het publiek en gaat foto's maken.

Rinus

Rinus op met zijn trommel en gaat aan de andere kant bij een fakkel zitten.

Yvonne

Regelt de opkomst van de kinderen.

EEN DAG IN AFRIKA

SCENE 1

Alle jongens en Rinus

Trommel van Rinus.

Opkomst van alle jongens. Peer draagt de speren. In de boot stappen. In een kanoboot op jacht. Liedje zingen bom, bom, bom. Roeibewegingen maken. Een paar keer op en neer. Uit

de boot. Met speren op zoek naar een beest door Ricardo en Ferrie. De andere jongens houden de wacht bij de boot. Ricardo en Ferrie op zoek naar een beest. Ze zien een beest. Ferrie en Ricardo roepen de anderen. Met z'n allen erop af en met speren het beest aanvallen. Jelle draagt het beest. Met z'n allen in de boot. Terug naar het dorp. Liedje zingen bom, bom, bom. Een paar keer op en neer. Uit de boot. De jongens gaan met z'n allen links in de hoek zitten kaarten.

SCENE 2

Yvonne

Yvonne zet de dierengeluiden aan, daarna terug naar de kinderen.

De instrumentjes worden ook door de vrouwen meegenomen.

Satijn

(watervrouw)

Satijn komt op met een emmer op haar hoofd. Ze loopt naar de waterput. Haalt water uit de put omhoog. Wast haar gezicht en armen. Blijft nog even bij de put, totdat anderen opkomen.

Claartje, Jonneke

(stampvrouwen)

Stampvrouwen op met stamper. Rechts van het podium voor de waterput. Het stampen van kruiden en meel e.d. Het stampen onderbreken met keuren van het stampwerk. Naar de waterput om gezicht op te frissen.

Maxim, _____

(kookvrouwen)

Kookvrouwen op met manden gevuld met groenten en fruit. Ze halen het beest bij de mannen op. Plaats nemen voor de waterput. Het bewerken en wassen van groenten en fruit.

Fransesca, Dorris, _____

(wasvrouwen)

Wasvrouwen op met manden vol met was. Plaats nemen links van het podium. Emmers en teil staat klaar met water. Het wassen van de kleding. Er hangt ook een waslijn om de was op te hangen.

Sera

Sera loopt rond met water waar het nodig is.

Claartje

Claartje begint zacht te zingen bale, bale. Alle vrouwen zingen mee onder het werken.

Als de lijn vol hangt met was krijgen de mannen ruzie om een vrouw.

SCENE 3

Ricardo en Ferrie

Ricardo en Ferrie krijgen ruzie. Flink kabaal maken. Ricardo en Ferrie pakken ieder een stok met bierdopjes. Lopen naar het midden. Gevecht begint.

Kasper

Kasper pakt een trommeltje en gaat trommelen.

Alle overige mannen en vrouwen.

Alle overige vrouwen en mannen pakken hun instrumentjes en gaan in een kring om het gevecht heen. Instrumenten gebruiken. Hai, hai, hai roepen. Mooie kring maken. Bij het spannendste moment blijven staan. Hai, hai roepen. Ferrie wordt doodgestoken. Ricardo wint. Ferrie wordt door iedereen weggedragen links in de hoek. Jonneke pakt het beest en legt dit bij hem als offer. Claartje pakt een zwart kleed en legt dit over hem heen. Dorris pakt een bloemetje en legt dit op het doodskleed. Allemaal heel dicht om Ferrie heen en met z'n alle huilgeluid maken. Ferrie kruipt stiekem onder het laken vandaan en voegt zich weer bij de groep. Het kleed moet mooi over het beest blijven liggen, zodat het lijkt of Ferrie er nog steeds ligt. Eventueel door een van de kinderen nog snel goed leggen.

SCENE 4

Mannen gaan aan de ene kant staan. Vrouwen aan de andere kant. Ricardo loopt naar voren en kiest Sera als vrouw.

SCENE 5

Claartje en Jonneke leggen een mooi kleed neer. Sera wordt mooi aangekleed door de vrouwen. Sera en Ricardo nemen plaats op het kleed. Met het gezicht schuin naar het publiek. Maxim pakt zakje rijst en gooit dit over ze heen.

SCENE 6

De geschenken worden uitgekozen en gehaald. Iedereen gaat zitten in een rij achter elkaar. De Voorste persoon van de rij staat op en brengt dansend zijn geschenk naar het bruidspaar. Geeft zijn/haar geschenk aan het bruidspaar. Nadat hij/zij het geschenk afgegeven heeft neemt hij/zij plaats bij het bruidspaar. Dit gaat door totdat iedereen zijn geschenk afgegeven heeft. Iedereen klapt in zijn handen en zingt het liedje bale, bale. Als alle geschenken gegeven zijn, staat het bruidspaar op en maakt een openingsdans. Iedereen gaat nu dansen en zingen. Kasper pakt zijn trommel en trommelt.

SCENE 7

Rinus, Rob en Stephan trommelen.

Er wordt een lange rij gemaakt en iedereen pakt elkaars handen. Er wordt het liedje bom, bom, bom gezongen. Rij beweegt van voren naar achteren een paar keer op en neer. Alle kinderen gaan af. Publiek klapt. Kinderen komen nog een keer terug. Weer lange rij maken en nog een keer buigen, buigen. Iedereen af.

DOEK

De kinderen kunnen naar hun ouders terug. Er kan aan de bar een drankje genuttigd worden en eventueel nagepraat worden met het publiek.
Alles samen opruimen!

Dit toneelstuk is geschreven en bewerkt door Rinus Timmermans en Yvonne Ubben met inzet en dank aan Stephan Derksen en Jan Bredie.

REKWISIETENLIJST "EEN DAG IN AFRIKA"

Stampbakken
Bloemetje
Zwart kleed
Schmink
Trommeltjes
Instrumentjes vrouwen
Instrumenten mannen
Takkenbossen
Waterput
Touw
Emmer
Doek of karton om waterput
Water
Emmers (wasvrouwen)
Wasteil
Groenten
Fruit
Broodjes
Pakjes soep
Beleg broodjes
Bladeren stampvrouwen
Paar zakken kleding wasvrouwen
Waslijn ophangen
Wasrek
Touw
Fakkels + emmers zand
Lucifers
Kaarsenkandelaars
Plastic bakjes voor chips
Taco-chips grote zak
Rieten manden
Kleding voor vrouwen
Kleding voor mannen
Speren
Zakjes rijst
Foto-toestel
Fotorolletje 36 x
Pannen voor kookvrouwen
Stenen 3 x drie
Hout onder pannen
Mand met geschenken
Bruidskleding voor Sera
Grondkleed voor Sera
Peddels
Speren
Pakje kaarten
Beest
Stokken voor stampvrouwen
Stokken voor kookvrouwen
Evt. schotten
Bandje afrikaanse muziek
Bandje dierengeluiden
Verlengsnoer
Totempaal